

*Iets wat voor de één een
simpel voorwerp is, kan
voor de ander van onschat-
bare waarde zijn omdat het
kostbare herinneringen
oproept. Het is bijzonder
hoe we gevoelens
projecteren op spullen van
overleden dierbaren.*

toen en

ma

Een antiek theeservies van een overleden tante. Vaders favoriete stropdas. Een handgeschreven recept van oma dat jaren na haar overlijden per toeval achter de kachel vandaan komt. Vaak zijn het items die heel gemakkelijk te vervangen zijn, en toch een speciale herinnering oproepen. Zoals de onvergetelijke weekendjes aan zee of die gezellige momenten rondom de keukentafel met het hele gezin.

Borduurwerkje

Zo stuitte Mark Huijbers laatst op een borduurwerkje, dat nog met de hand geborduurd is door zijn eigen moeder. Het staat niet alleen symbool voor tal van fijne herinneringen; er zit ook nog eens een erg mooie boodschap achter.

‘Vergeet de mooie dagen niet’ luidt de spreuk die met sierletters in het houten lijstje prijkt. Mark Huijbers: “Mijn moeder heeft dit werkje ooit met de hand geborduurd tijdens een bijeenkomst van de Welfare. Het heeft altijd bij mijn ouders in de woonkamer aan de muur gehangen, naast de draaitelefoon.

“Voor mij stelde het borduurwerkje nooit zoveel voor, maar na mijn moeders overlijden kreeg het een waardevolle betekenis. Het draagt eraan bij dat ik de mooie dagen met mijn ouders inderdaad niet vergeet.”



Vergeet
de mooie dagen
niet

“Ik kom uit een warm, gastvrij gezin. Als ik aan de mooie dagen denk, dwalen mijn gedachtes af naar de gezellige momenten op zondagmiddag als we met de hele familie bij elkaar waren. De leuke vakanties op de camping in Roggel. En de tripjes naar kennissen in Sluiskil; met het hele gezin in een iets te kleine auto. Voor mij waren dat wereldreizen. Dagen om in te lijsten.”

“Binnenkort ga ik het borduurseltje een mooi plekje geven in huis: op de overloop waar ik het vaak kan zien, zodat ik de mooie dagen van vroeger altijd in gedachten meedraag.”

Jouw verhaal delen in de volgende uitgave? Schrijf jouw verhaal in het herinneringsboek dat klaar ligt in het veldcafé of mail naar info@zevenhutten.nl

